

Leven

Trotseren de grootste golven

De diepste dalen

Hoge pieken

Met een stenen ondergrond

Solide waardoor gij er nog bent

Wel is het verwoestend

Levens zoals wij

Geshuffeld door de woeste zee

Rollend over steen

Happend naar lucht

Zucht, is daar de uitreikende hand

Kom maar mee naar het strand

Ploeterend door de stroming

Bereikt gij het zand De zon is gaan schijnen

De kalmte keer terug

Komt gij op adem Zucht

Kijkt gij naar de horizon

Met een zwaluw in de lucht

Vliegt gij figuurlijk mee

Zo ver het oog reikt

Verdwijnt een donker stipje

Wat plaatst maakt voor licht

Adelheid Sanne