

Groen hart

Ondanks twee nieuwe heupen

plant ik zelf de katsuraboom

hartvormige blaadjes

zo mooi

ochtend- en avondritueel, slakken zoeken en verhuizen

overal, maar buiten de groentetuin

Rustend op de schommelbank verschijnen twee ogen op steeltjes

over de rand van mijn zomerrok

kunstig de gerande draaiingen van het uitwendige skelet

roze met grijs gemaakt van kalk

plotseling verdwijnt het kopje

en ligt er enkel nog de schelp op de palm van m'n natte hand

ik zet de slak op de grond en voel ook slijm op mijn been

gatverdegatver !!

Gonny Smeulders - Veltman