

Multiculturele Geestelijke Verzorging bij zingeving en levensvragen



Bij geestelijk verzorgers kun je terecht wanneer je in gesprek wilt over levensvragen of zingeving; om je hart te luchten of wanneer je thema's hebt die je graag zou willen bespreken.

Als mens maak je in je leven soms onverwachtse en ingrijpende veranderingen mee. Een diagnose of opname roept vragen op over wie je bent en over hoe je toekomst er uit komt te zien.

- Hoe kan ik omgaan met mijn verdriet?
- Hoe verandert dit mijn toekomst?
- Waar kan ik kracht uit putten?
- Hoe ga ik weer zin in mijn leven ervaren?

Het kan goed zijn om stil te staan bij deze vragen door er over te praten.



Herontdekken wat kleur en waarde heeft in je leven.

Veerkracht

Het is onze ervaring dat je vaak sterker bent dan je denkt. Samen gaan we op zoek naar wat hoop en vertrouwen geeft. Door opnieuw te ontdekken wat je kracht is, werk je aan herstel van wat je leven zin, kleur en glans geeft.

Wie wij zijn

Wij zijn een multicultureel team vanuit veelkleurige culturele en levensbeschouwelijke richtingen zodat wij zo optimaal mogelijk kunnen aansluiten bij jouw leefwereld en jouw krachtbronnen. Zie voor meer informatie over onze verschillende achtergronden de contactgegevens op de laatste pagina.

In vertrouwen

De gesprekken met een geestelijk verzorger zijn vertrouwelijk; ook dingen waar je bijvoorbeeld met familie of vrienden niet snel over zou praten, kun je bij ons kwijt. We luisteren naar je en zoeken samen met jou naar antwoorden. Wat je vertelt blijft tussen ons. Over de gesprekken doen we geen inhoudelijke mededelingen naar het behandelend team. Dit doen we alleen als je zelf aangeeft dat je dit fijn zou vinden.



Activiteiten

Naast één op één gesprekken kun je bij ons ook voor verschillende andere activiteiten terecht:

Zingevingsgroepen

Op afdelingen begeleiden we gesprekken over zingeving. In deze groepen is er ruimte om je verhaal te kunnen doen en verschillende levensthema's te verkennen. Herstellen gaat niet alleen over je gezondheid, maar ook over het herontdekken van wat je belangrijk vindt en wat kleur en waarde heeft in je leven. Ook kun je veel leren van de verhalen en ervaringen van de andere deelnemers. Ben je nieuwsgierig naar de zingevingsgesprekken en zou je graag willen aansluiten? Informeer dan op de afdeling.

Herdenken en vieren

Je kunt bij ons terecht voor het vieren van religieuze feesten zoals het Islamitisch Suikerfeest, het Hindoeïstische Holifeest, Kerst en Pasen. Jaarlijks is er rond 2 november (Allerzielen) een bijeenkomst waarbij overleden dierbaren herdacht worden. Wekelijks zijn er op zondag kerkdiensten in de Franciscuskerk aan de Monsterseweg en in de Clarakapel op de Vijgenstraat 43.

Welkom

Je bent ook welkom bij één van onze gastheren/vrouwen die aanwezig zijn op de Avocadostraat 2 en in de Franciscuskerk aan de Monsterseweg. Bij hen kun je laagdrempelig je verhaal kwijt, op adem komen met een kop koffie, of een kaarsje opsteken.

Afspraak maken?

Dit kan via het secretariaat/
frontoffice
T 088 35 71 400
E Frontofficecmc@parnassiaagroep.nl

Of door de geestelijk verzorgers
direct te benaderen:

Michiel van Agt
humanistisch geestelijk verzorger
T 06 51 29 57 15, ma/do
E michiel.vanagt@parnassiaagroep.nl

Nanda de Hoop
pastor/katholiek geestelijk verzorger
T 06 12 20 91 78, di/do/vr
E n.dehoop@parnassiaagroep.nl

Mineke Kroes
protestants geestelijk verzorger
T 06 23 42 92 08, di/wo/do
E m.kroes@parnassiaagroep.nl

Martine Moolenaar
humanistisch geestelijk verzorger
T 06 23 43 48 09, ma/di/do
E m.moolenaar@parnassiaagroep.nl

Sieta Motiram Sharma
hindoe geestelijk verzorger
T 06 23 02 75 28, wo/do
E s.motiramsharma@parnassiaagroep.nl

Albert Ringer
joods geestelijk verzorger
T 088 35 71 400 (via Frontoffice), do
E a.ringer@parnassiaagroep.nl

Jamila Zacouri
moslim geestelijk verzorger
T 06 12 73 53 21, do/vr
E j.zacouri@parnassiaagroep.nl

De personen op de foto's zijn
modellen. De foto's zijn alleen
bedoeld ter illustratie.